



# ΤΟ ΚΑΚΟΥΥΡΙ

Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής  
Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 • Τηλ: 210-8082042 • site:www.kakouri.gr • email: efimeridakakouri@gmail.com

Χρόνος 25ος • Αριθμός φύλλου 97 • Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

«Η φτώχεια είναι η χειρότερη μορφή βίας» Μαχάτμα Γκάντι

## Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου ευλογημένη Συ εν γυναιξί και Ευλογημένος ο καρπός της Κοιλίας Σου».

Με αυτά τα λόγια ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απευθύνεται στην αγνή, ταπεινή, ενάρετη και προικισμένη με πολλά χαρίσματα, κόρη του Ιωακείμ και της Άνας, Μαριάμ, που κατοικεί στη μικρή πόλη Ναζαρέτ. Ο σκοπός της επίσκεψής του είναι η μεταφορά της χαρμόσυνης είδησης, αλλά και η προαιώνια απόφαση του Θεού Πατέρα, ότι απ' αυτή θα γεννηθεί ο Μεσσίας Χριστός, την γέννηση του οποίου είχαν προείπει προ εκατοντάδων χρόνων οι απεσταλμένοι από το Θεό, προφήτες των Εβραίων.

Στα λόγια αυτά του Αρχάγγελου η Μαριάμ ρωτάει με την ανθρώπινη απορία, πως θα γίνει αυτό αφού δεν έχει πείρα ανδρός. «Πνεύμα Αγιον επιλεύσεται επί Σε και δύναμις Υψίστου Επισκιάσει Σου» της απαντά ο Αρχάγγελος. Και η Παναγία μας κάνει υπακοή και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού απαντώντας, «Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου».

Αυτή η χαρμόσυνη αγγελία της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού που δέχεται η Θεοτόκος, έχει μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, λαμβάνει σάρκα στα σπλάχνα της Παναγίας μας και γίνεται όμοιος



με μας, χωρίς όμως αμαρτία. Αυτή θα γίνει η δεύτερη Εύα που θα γεννήσει τον Θεάνθρωπο Ιησού για να σώσει το ανθρωπινό γένος από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, της ανυπακοής δηλαδή του Αδάμ στην εντολή του Θεού και θα μας ανοίξει και πάλι τις πύλες του Παραδείσου.

Αυτή την ιδιαίτερη και Υψιστη τιμή που κάνει ο Θεός στην Παναγία μας να γεννήσει τον Υιό Του,  
*Συνέχεια στην 2η σελ.*

## Ο Ξενώνας του χωριού μας



Ο Ξενώνας λειτουργεί και περιμένει να φιλοξενησει τους Κακουραίους και τους φίλους τους  
Υπεύθυνη η κ. Δήμητρα Ρόκκα τηλ.: 27960-61145

## Η συνδρομή της εφημερίδας

- Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα.
- Στην Τρίπολη στο κατάστημα των Α/φών Χρόνη, 28ης Οκτωβρίου 50.
- Μπορείτε να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα: Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής Αρ. Λογ/μού 65648001090
- ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ  
Παρακαλούμε τους Ξενιτεμένους Κακουραίους να μην στέλνουν τσεκ στο Σύλλογο γιατί οι τράπεζες δεν τα δέχονται.

Μπορείτε όμως να καταθέσετε τη συνδρομή σας στο λογαριασμό του Συλλόγου. Το όνομα του Συλλόγου είναι: Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής με IBAN:

GR 510110 6560 0000 6564 8001090 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
SWIFT / BIC: ETHNGRAA  
NATIONAL BANK (Εθνική Τράπεζα)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μην στέλνετε επιταγές ή επιστολές στο όνομα της εφημερίδας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΥΡΙ».

## Τα βιβλία των Συλλόγων

Από πού κρατάει  
η σκούφια μας

Αναζητώντας τις ρίζες  
των Αρτεμισιωτών (Κακουραίων) Αρκαδίας

Et in  
Kakouri Ego  
(Από το Κακούρι και Εγώ)

ΜΟΡΦΟΤΙΚΟΣ & ΕΣΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ  
ΕΣΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αυτά τα δύο βιβλία, που το ένα συμπληρώνει το άλλο, δεν πρέπει να λείπουν από κανένα Κακουραϊκό σπίτι.

Τα βιβλία διατίθενται στο χωριό μας από την κ. Δήμητρα Ρόκκα, στην Τρίπολη από το κατάστημα των αδελφών Χρόνη (28ης Οκτωβρίου 50) και στην Αθήνα από όλα τα μέλη του Δ.Σ.  
Η τιμή τους είναι 30€ και 20€ αντίστοιχα

## ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ)

Είναι γνωστό σ' όλους, ότι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, που είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ραγιάδων και την δημιουργία του ελεύθερου Ελληνικού κράτους.

Ο υποφαινόμενος θεωρήσε καθήκον και χρέος ιερό, να τιμηθούν, στο πρόσωπο του ηρωικού και θρυλικού Αρκάδα, Αρχιστρατήγου των Πελοποννησιακών δυνάμεων, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όλοι οι επώνυμοι και ανώνυμοι οπλαρχηγοί και καπεταναίοι, άνδρες και γυναίκες, της περιόδου εκείνης, που έδωσαν την ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Πρωτίστως πρέπει να ενημερώσουμε τους αναγνώστες της εφημερίδας μας και κυρίως τους Κακουραίους, ότι σχετική ομιλία λίαν κατατοπιστική, αλλά και άγνωστη στους περισσότερους, έχει πραγματοποιήσει, ο εκλεκτός φίλος και πατριώτης Γιάννης Δ. Σταματόπουλος στις 25 Μαρτίου 2016 στην Εκκλησία του χωριού μας, που αφορούσε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή μας την εποχή εκείνη.

Κρίθηκε σκόπιμο να επιχειρήσουμε μία ιστορική αναδρομή, να σκιαγραφήσουμε και ν' αναφερθούμε διεξοδικά με την κορυφαία φυσιογνωμία και την δεσποζούσα μορφή της παλιγγενεσίας, αυτή του Γέρου του Μωριά, δεδομένου ότι στις 4-2-2021 συμπληρώθηκαν 178 χρόνια από το θάνατό του.

Γεννήθηκε, γράφει ο ίδιος στ' απομνημονεύματά του, σ' ένα βουνό, κάτω από ένα δένδρο, στο Ραμοθούμι Μεσσηνίας



τη Δευτέρα της Λαμπρής, 3 Απριλίου 1770. Τον βάπτισε ο Γιάννης Παλαμίδης από την Στεμνίτσα και του έδωσε τ' όνομα Θεόδωρος, προς τιμή του Ρώσου Αξιωματικού Θεόδωρου Ορλώφ ενός εκ των τριών αδελφών Ορλώφ που είναι γνωστοί από τα Ορλωφικά. Οι άλλοι δύο αδελφοί είναι ο Γρηγόρης και ο Αλέξιος Ορλώφ. Στα Ορλωφικά έλαβε μέρος ο πατέρας του Κολοκοτρώνη, Κωνσταντής, και σκοτώθηκε από τους Τούρκους μαζί με τους δύο αδελφούς του και τον

Παναγιώταρο στον Πύργο της Καστάνιτσας. Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στο «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» από καλόγερο που τον είχε μάθει να διαβάζει και να γράφει, χρησιμοποιώντας τα Εκκλησιαστικά βιβλία Ψαλτήρι, Οκτώηχο, Μηναία και Προφητείες. Όταν κατέφυγε στα Επάνησα κυνηγημένος από αλλοεθνείς και ομοεθνείς, του δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργηθεί πνευματικά. Σύχναζε σε συγκεντρώσεις διανοουμένων που γοητευμένος από τις γνώσεις τους προσπαθούσε να τους φθάσει. Εκεί γνώρισε και τον δάσκαλο του Διονύσιου Σολωμού, τον φημισμένο λόγιο και ποιητή Αντώνη Μαρτελάο.

Διάβαζε για τον Λεωνίδα, το Μιλτιάδη, τον Θεμιστοκλή και θαύμαζε τα κατορθώματά τους. Διάβαζε τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη που είχαν μεταφραστεί στην απλή Ελληνική γλώσσα. Έτσι ο Κολοκοτρώνης δεν έμεινε ολιγογράμματος, αλλά είχε γνήσιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της παιδείας, όπως αυτό φαίνεται στη χαρακτηριστική του  
*Συνέχεια στην 3η σελ.*

## ΑΝΑΒΟΛΗ 3ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ

Το 2021 είναι μια χρονιά σταθμός για όλους τους Έλληνες, λόγω του ότι είναι η χρονιά που ορίζει μια πορεία 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπου τέθηκε με πολύ επιτακτικό τρόπο και οδηγήθηκε μέσα από πολλούς αγώνες η δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.

Πολλές σημαντικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Αρκαδία θα πραγματοποιούνταν τιμώντας αυτή την επέτειο.

Γι' αυτό το λόγο οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού θέλησαν να συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική ανάταση όλων των συμπατριωτών μας, διοργανώνοντας το 3ο ΚΑΚΟΥΡΑΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ μια χρονιά νωρίτερα, τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2021 και όχι το 2022 που ήταν η κανονική χρονιά (ανά τετραετία).

Ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι οι συνθήκες θα

ήταν ευνοϊκές για την διοργάνωση αυτή. Δυστυχώς η πανδημία λόγω του ιού COVID-19 που πλήττει τον πλανήτη και την Ελλάδα δεν υποχωρεί. Οι συνθήκες ακόμη είναι πολύ δύσκολες. Η Ελλάδα ακόμη και αυτή τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, μήνα Μάρτιο, παραμένει σε σκληρό Lockdown με απροσδιόριστη εξέλιξη τόσο ως προς τη διάρκεια, τα μέτρα του και τις επιπτώσεις. Ακόμη και αν κάποια στιγμή αρθεί το αυστηρό Lockdown, μέτρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ο ιός θα συνεχίσει να υπάρχει και να είναι επικίνδυνος.

Αυτή η επικινδυνότητα και η αβεβαιότητα μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στην ΑΝΑΒΟΛΗ του 3ου Ανταμώματος και τη μεταφορά του στην κανονική του ημερομηνία, το καλοκαίρι του 2022. Με την ελπίδα βεβαίως ότι θα έχουμε επιστρέψει σε κανονικές και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρτεμισίου

Κακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, «ΤΟ ΚΑΚΟΥΥΡΙ».

Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ' όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν' ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο.





